

Het nieuws van de gezelligste tafeltennisvereniging van Nederland

ORANJE ZWART



Bob Hommes is erelid van OZ



Kersttoernooi was weer een succes





VAN DE VOORZITTER...

Het gaat weer goed met onze beide teams nadat ze in het vorige seizoen helaas allebei gedegradeerd waren. Op het moment dat ik dit schrijf staat het tweede team trots bovenaan in de zesde klasse met 24 punten uit drie wedstrijden. Het eerste team speelt nu in de vierde klasse en staat ook al bovenaan, met 30 punten uit vier wedstrijden. Dat zegt nog niet alles, maar het belooft wel wat!

Leuk is ook dat de nieuwe competitiepelers, Hans Luiten in het eerste (komt van TSTZ-Haarlem) en Stefan Hess in het tweede team (niet eerder lid geweest van een club), het allebei goed doen. Hans staat nu op 67% en kan misschien nog wat vooruitgang boeken. Stefan verbaast vriend en vijand. Hij staat op 100% en kwam bij een invalbeurt in het eerste zelfs bijna tot winst in de vierde klasse!

Verder ook dit seizoen weer veel spektakel en gezelligheid in de competitiewedstrijden.



Haarlem
Opgericht 10 augustus 1934

HET BESTUUR

Voorzitter en
wedstrijdsecretaris:
Joop Pennings

Secretaris:
Frank Hesp

Penningmeester:
Herm Zweerts

Toernooien:
Jan Geenevasen

PR en promotie:
Paula van Dommelen



REDACTIE

Redacteur: Frank Hesp
frankencobyhesp@planet.nl

Digitale uitgave:
Paula van Dommelen

Dan nog even over de contributie: tot nu toe betaalden alle leden jaarlijks 100 euro contributie, zowel de recreanten als de competitiespelers. Want we vonden en vinden, dat alle leden er belang bij hebben dat er bij Oranje Zwart competitie gespeeld kan worden. Op de jaarvergadering van 13 februari hebben we echter besloten om de contributie van de competitiespelers met twee tientjes te verhogen naar 120 euro en de contributie voor de recreanten op 100 euro te handhaven. De competitiespelers hebben immers het meeste profijt van de vereniging; behalve trainen op dinsdag spelen ze ook nog tegen andere verenigingen competitie. Het is dan niet onlogisch dat zij vanaf 2018 een deel van de kosten van de competitie en van de NTTB gaan betalen. Zoals overigens ook bij andere verenigingen gebruikelijk is, zij het dat de bedragen daar hoger zijn.

Al met al blijft het lidmaatschap bij Oranje Zwart niet alleen leuk, maar ook nog eens zeer betaalbaar, zowel voor recreanten als voor competitiespelers.

Wellicht is het zelfs mogelijk om in het najaar weer met een derde team competitie gaan spelen, maar dan kunnen we er nog wel een paar competitiespelers bij hebben. Mocht je zin hebben om ook competitie te gaan spelen laat het mij dan uiterlijk in april even weten!

Verder hoop ik jullie natuurlijk allemaal te zien op het paashaasternooi (27 maart) en op het clubkampioenschap van 17 april. Geef je tijdig op!

Joop



VERSLAG KERSTTOERNOOI 2017

Op 19 december 2017 werd wederom het traditionele kersttoernooi gespeeld. Iedereen was vrijwel voor acht uur binnen en zodoende kon er op tijd begonnen worden. Ook werden de nu-niet-(even)-spelende leden Bob Hommes, Wout van Schooten, Joke Vis, Ruud van der Putte en Fred van Woersel welkom geheten. Na een kort inleidend praatje omtrent de spelregels werd de teamsamenstelling bekend gemaakt.

Er waren 7 teams geformeerd van 3 personen wel om twee redenen: ten eerste zijn er dan niet zoveel wedstrijden. In totaal werden er in 7 rondes 21 wedstrijden op 3 tafels gespeeld. Ten tweede: indien iemand onverwachts niet komt opdagen, dan hoeft er geen verandering in het aantal teams te komen. Frank en ondergetekende hadden het zo ingedeeld dat er weer nieuwe combinaties waren t.o.v. van het paastoernooi en tevens ook zo evenwichtig mogelijk



teams geformeerd. Nadat de eerste wedstrijdbriefjes waren uitgedeeld begon het toernooi om 20.10 uur. Een ronde duurde 10 minuten met 3 minuten pauze. Om 21.45 uur werd het eindsignaal gegeven.

Voor 22.00 uur kon de prijsuitreiking al beginnen. Intussen waren er al begerige blikken op de prijzentafel geworpen.

De officiële uitslag van het kersttoernooi 2017:

- | | |
|--|------------|
| 1. Daan Pas - Frank Hesp - Joop Pennings | 254 punten |
| 2. Joyce Beneker - Anita Tack - Henk Houweling | 229 punten |
| 3. Gerda Beneker - Wim Ditmar - Arie van der Velde | 195 punten |
| 4. Co Beneker - Liban Mohamud - Rob Walstra | 188 punten |
| 5. Ineke Volkers - Jaap Tollenaar - Herm Zweerts | 187 punten |
| 6. Corrie Grootaert - Ton Roos - Joep Besteman | 179 punten |
| 7. Onno Schilder - Hans van Es - Stefan Hess | 169 punten |

Wel moet opgemerkt worden dat Daan Pas de plaats van Toon Pannis ingenomen had en zodoende is de winnaar wel wat geflatteerd nummer 1 geworden. Om half tien kwam de inkoopcombinatie bestaande uit Mieke Genevasen en Coby Hesp binnen en de dames werden uitvoerig verwelkomd door Frank. (Officiële bedrijfsnaam: Miek & Co). Deze vrouwen hadden de inkoop van de prijsjes gedaan. De prijzen waren gevarieerd en voor elk wat wils. Gelukkig waren er meer prijzen dan spelers, want ook de gasten konden een prijs meenemen.



De prijsuitreiking werd opgesierd door het jasje van Jaap, wat wel gezag uitstraalde! Vervolgens nam Ton Roos het woord en bedankte de toernooicommissie vooral op zijn eigen manier en bovenal heel hartelijk

Daarna nog even een 45-jarig huwelijk op bescheiden wijze gevierd en vervolgens ging iedereen met een goed gevoel naar huis.

Toernooileider Jan Geenevasen

IN SLAAPVALLEN TIJDENS EEN LEDENVERGADERING, GÊNANT?

Nu ik zie dat ik jullie aandacht heb, moet ik het vertellen: 'Dit keer gold de 'ledenvergadering', voor mij alweer de 22ste, als één van de belangrijkste'.

Niet vanwege het besluit van Joop dat hij de voorzittershamer van de vereniging nog eens met 'drie' jaar *wenst* te hanteren.

Niet vanwege de door Joop nadrukkelijke aansporing, om vooral toch veel consumpties te gaan verorberen, teneinde de clubkas te spekken en wellicht opnieuw een 10 procent omzetverhoging te bewerkstelligen.

Niet vanwege de door de 180 graden koerswijziging van de

meester om van creatief naar conservatieve begroting over te gaan.

Nu overdrijf ik alweer: het is minder dan 180 graden, sorry Herm!

Niet vanwege de vraag of het bestuur een 'debatteerclubje' is geworden, weliswaar op havo-niveau?



Niet vanwege de confidentialiteit van Joke dat 'Activa' en 'Passiva' in het exploitatieoverzicht voor haar enigmatisch is.

Niet vanwege het feit dat beide competitieteams op een vrijdagavond de ledverlichting per abuis slechts voor de helft aan staken.

Niet vanwege de 20 euro contributieverhoging, uitsluitend voor de competitie gerechtigden. Is begrijpelijk, maar heeft in mijn solidariteitsgevoel wel een bubbel veroorzaakt.

Niet door mijn vijftienvijftig procent aandeel van de 'Adriaan Peterse Bokaal' ontvangst.

Niet door de aanwezigheid van Jan Backhuijs, hoewel, in het verre verleden, de vereniging veel aan hem te danken heeft. Jan wist de vereniging nog blindelings te vinden. Het deed hem deugd te constateren dat de sfeer bij Oranje Zwart nog steeds zo hartelijk en familiair is.

Ook niet helemaal vanwege de gerechtvaardigde benoeming van Bob Hommes als 'Ere Lid' van Oranje Zwart.

Wel een ietsje pietsie door de benoeming van Frank Hesp als secretaris. Het is slechts een vermoeden van mij dat in zijn hoofd het navolgende heeft gecirculeerd: 'Nu ik ouder en iets minder dom ben, de adolescentenbronst ver voorbij en gaandeweg er achter ben gekomen wat in het leven echt van belang is, koester ik voor mijn ideale wereld nog slechts enkel één eenvoudige wens: secretaris worden van mijn geliefd Oranje Zwart.'

Maar helemaal doordat er in het bestuur is besloten ons verbindende clubblad 'Service' voor alle leden óók in 'analoog' uitvoering weer beschikbaar te stellen.



Alle gedrukte media verleggen hun aandacht geleidelijk maar onstuitbaar van papier naar internet. Is dit wel vernieuwend? Lijkt de concentratie op internet niet meer op een wanhopige noodsporang dan op een keuze voor de toekomst? Ons clubblad deed ook mee aan deze trend, om uitlopende redenen. In het verleden heeft Oranje Zwart zelfs een vicevoorzitter gehad die het gedrukte exemplaar liefst helemaal zag verdwijnen. Clubblad opheffen? Neen, het geeft 'licht' op gebrekkig contact. Het papieren clubblad: uw bescherming tegen nepnieuws. Zorg wel dat geen enkel stuk online heeft gestaan vóór het wordt gedrukt. Lange tijd was ik als digibeet bevreesd dat we straks alleen het vrolijke weekblad Donald Duck nog in de brievenbus zouden overhouden. Hoe verlossend was de mededeling dan wel niet, dat 'Service' naast digitaal, voortaan



voor elk lid ook op papier wordt. Als we niet hadden teruggekeerd naar analoog, was het clubblad misschien wel straks geworden tot een belchinees.

De 'vier' leden aan wie de 'Adriaan Peterse Bokaal' dit jaar is uitgereikt, zijn uiteraard buitengewoon hiermee gecharmeerd en vóóral vereerd. Vrienden, zo willen wij jullie nadrukkelijk noemen, op deze avond 'De Vier', zijn leden die onder de radar dachten te werken. Nimmer hadden wij verondersteld dat onze wekelijkse eenvoudige bijdrage op deze bijzondere wijze zou worden geapprecieerd. Natuurlijk staken wij, voor het in ontvangst nemen van de bokaal, met gepaste trots even boven de radar uit. Nu Herm óók nog verklapte dat het bestuur van elk lid afzonderlijk zijn of haar consumptie gebruik kent, is het zeker niet meer mogelijk, met hun arendsogen, om onder de radar te blijven.

Wim Ditmar

Al enige tijd zit ik zonder diepe gedachten.

Ah.

Wel de normale huis- en keukenmijmeringen, maar er komt geen enkel baanbrekend inzicht in mij op.

Ach, dat komt wel weer.

Denkt u?

Nee, ikzelf niet.

Wim Ditmar

ORANJE ZWART T-SHIRT

Wil jij ook zo'n schitterend Oranje Zwart t-shirt dragen? Het shirt is te koop voor slechts 30 Euro! We hebben ze in alle maten. Bij Paula van Dommelen kun je dit regelen.



BELANGRIJKE DATA

clubkampioenschap 17 april

Uitje 3 november

Zaal gesloten: 15 mei, 22 mei, 5 juni

PINKSTEREN

Het is alweer bijna Pinksteren, het feest waarmee wij mogen stilstaan dat na Christus sterven, opstanding en hemelvaart de Heilige Geest over ons kwam. Daarom is het goed om nog even stil te staan bij het sterven van Jezus op Goede Vrijdag. Met vrienden onderging ik vorig jaar die dag in een wat aristocratische sfeer, een grootse uitvoering van de 'Matthäus-Passion', Bachs toonzetting van dit drama. Christus werd gevangen genomen, gemarteld en overleed. Na het van tranen doordrenkte slotkoor klonk geen applaus. Alle musici stonden immers ten dienste van het verlossende idee dat hier iemand was gestorven als boete voor al onze zonden. Bedrukt en vol van de oproep 'O mens beweene uw grote zonden' schreden wij een restaurant binnen voor een kopje koffie met cake. Andere bezoekers volgden ons en namen plaats aan een lange tafel. De heren strak in het donkere pak, de dames in stemming zwart 'cocktail'. Terwijl door 'boete en berouw' onze harten 'in tweeën' lagen, kwam naast ons het bedienend personeel handen te kort voor het aandragen van spijs en vooral wijn. Zeker geen Bijbelse 'spons met zure wijn'. Er werd gelachen, gegierd, gebruld als na een echte begrafenis. Ach, Christus was ook maar het kind van een eenvoudige timmerman, maar wel een bijzonder kind. Daarom wordt het Pinksteren.

Wim Ditmar



POEZENWANGETJES

Ik dacht dat ik van alle kwalen en kwellingen van de moderne tijd op de hoogte was - de duim die geblesseerd is geraakt van het tinderen, de hoofdbrekende kwestie 'Hoe verlaat ik gracieus de appgroep?' en pubers die wakker liggen omdat ze te veel in het licht van hun telefoon hebben gestaard - maar toen bleek dat er een kwaal was waarvan ik nog niet had gehoord. Mensen die emoji's niet snappen. Ze bestaan. Ik ken er een. Gisteren zat ik koffie te drinken met een man die vertelde dat

hij emoji's niet snapte.

Hij schaamde

zich er niet voor; eerder had hij al betoogd dat emoji's symbool stonden voor, geloof ik, de algehele verloedering van de wereld. Kort na dat betoog bekende hij: 'Dat aapje met die handjes voor zijn ogen. Dat snapte ik niet. 'Ook het mannetje met kruisjes als ogen, het mannetje dat huilt van het lachen, het mannetje



met de op elkaar geklemde tanden; hij begreep er niets van. Hij snapte alleen het mannetje met het lachende gezicht en het mannetje dat een hartje blaast. Maar ja: een hartje is een symbool. Dat begrijpt iedereen. Wat deed hij dan, vroeg ik hem, als mensen hem emoji's stuurden - een mannetje met tong

HIJ SNAPTE EMOJI'S NIET

uit de mond, een mannetje met traan op oorhoogte, zoiets? Dan antwoordde hij niet, zei hij. Dit reduceerde de communicatie wel enorm, dacht ik, als je niet meer antwoordde op emoji's. Zelf communiceer ik eigenlijk louter nog op het niveau van een 3-jarige met mijn omgeving: vrolijk gezichtje, boos gezichtje, de goeie

#METOO

Sta mij heden toe iets van mij af te schrijven. Het dreigt zich tot een dwangneurose te ontwikkelen en dat kan ik niet hebben in mijn functie als zijnde 'letterzetter'.

Ik zal proberen het dusdanig neer te pennen dat u er ook iets aan heeft, hoewel ik dat niet kan garanderen. Al twee nachten droom ik dat ik in een foetushouding opgevouwen lig in een tas, en met het kirrend van genot overgebrachte verzoek om 'm dicht te ritsen. Kijk, luister, iedereen heeft zijn eigenaardigheden. Dat erken ik onmiddellijk als zoon van een man die op verjaardagen de niet te onderdrukken behoefte had zijn hert sprong demonstratief te tonen.

Ik heb altijd een zwak voor mooie vrouwen gehad. En zij hebben dat op hun beurt altijd feilloos in mij herkend en daar genadeloos misbruik van gemaakt. Ik ben dus slachtoffer. #MeToo.

Lekkere wijven die op straat dingen verkopen, bijvoorbeeld. Half bedwelmd door haar zoete parfum werd je als jongetje van 18 door zo'n toverfee aangesproken op het station van Haarlem. Eén blik op haar goddelijke lippen en haar mooie krullende blonde haren en je was kansloos. Wat ze ook zei: je antwoordde op alles 'ja' in de blinde hoop dat de vraag 'wil je in mijn armen sterven?' was.

Maar na de toenadering volgde altijd weer die geraffineerd opengedraaide koude douche en de kater achteraf.



En zo kan ik nog wel even doorgaan: het meisje van de FA-reclame; blondines die je in de kroeg zomaar om een drankje vroegen; brunettes die je geraffineerd een Foster Parents-lidmaatschap aansmeerden.

En als je dan thuiskwam met je groente-abonnement of vrijwilligersbijdrage aan de dierenambulance, dan voelde je je gepakt.

Zwaar gepakt.

Wim Ditmar



**Soms dijt een clubblad zo uit
dat het nietje de enige
samenhang is.**

VAN DITMAR

LOS HET RAADSEL OP

Drie Oranje-Zwart leden (A, B en C) spelen een middagje tafeltennis op de Johan de Meesterstraat. De winnaar van een spelletje blijft spelen, terwijl de verliezer wacht tot het weer zijn beurt is.

Op het einde van de dag tellen de leden op hoeveel spelletjes ze elk hebben gespeeld:

A heeft 10 spelletjes gespeeld;
B heeft 15 spelletjes gespeeld;
C heeft 17 spelletjes gespeeld.

Vraag

Wie heeft het tweede spelletje verloren?

De oplossing kan worden gemaild naar
paulavandommelen@hotmail.com

Onder de leden met het juiste antwoord, wordt willekeurig een lid gekozen die een GRATIS CONSUMPTIE krijgt als beloning.



NIEUWS VAN HET LEDENWERF EN LEDENBEHOUD CLUBJE

Een aantal keer per jaar komt het ledenwerf en ledenbehoud clubje bij elkaar. Het clubje bestaat uit Joop, Nel, Bob, Joep en Paula. Het clubje heeft ondertussen al veel activiteiten georganiseerd:

- het jaarlijkse uitje,
- de trainingen van MJ Tafeltennis,
- tekening voor de poster ontwikkeld,
- posters opgehangen in de buurt,
- tekeningen laten ontwikkelen voor de website (nog mee bezig)
- verjaardagskaarten verstuurd,
- website verbeterd,
- advertenties geplaatst in kranten,
- aangesloten bij Sport Support,
- stand bij SportFair Haarlem-Noord,
- meegedaan met de AH Sportactie.

Kortom, het is een actieve club, vol met leuke ideeën!
Ook voor dit jaar regelen we weer een uitje.

Noteer alvast in je agenda:

Uitje 3 november 2018 vanaf 16 uur!

Heb jij nog ideeën? Spreek ons dan aan, zodat wij dit mogelijk kunnen regelen!

Paula van Dommelen

